



Ανακοίνωση

Δεν αντέχουν το "ΕΡΤορεν", το μοναδικό ελεύθερο ραδιόφωνο της πόλης

Δημοκράτες ή «εκμαυλιστές» της κοινής γνώμης, καθώς και τα αφεντικά τους, έχουν εξαπολύσει ένα νέο πόλεμο στο ραδιόφωνο ΕΡΤορεν. Ένα ραδιόφωνο αυτοδιαχειριζόμενο, με πληθώρα αλληλέγγυων, επαγγελματιών δημοσιογράφων, μουσικών παραγωγών, παραγωγών λόγου, τεχνικών κλπ, που είναι ανοιχτό στην κοινωνία και σε κάθε φωνή του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου.

Έχει φιλοξενήσει πάμπολλες φορές πρωτοκλασάτα στελέχη από την κυβέρνηση, σύσσωμη την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση (όλα τα κόμματα - πλην της Χ.Α.), αρχηγούς κομμάτων, διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες και ξένους, ανθρώπους της δημοσιογραφίας, της πολιτικής, του πολιτισμού και της τέχνης καθώς και την εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση με όλα τα κοινωνικό-πολιτικά κινήματα.

Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας η οποία αποκρύβεται εντέχνως γιατί ενοχλεί το ελεύθερο ραδιόφωνο της πόλης. Άλλωστε γι' αυτό τον παρεμβάλουν με λύσσα. Δεν μας τρομάζουν. Συνεχίζουμε.

Η πραγματική αποστολή και ο κύριος στόχος του ΕΡΤορεν είναι η ανάδειξη του πολιτισμού και της τέχνης καθώς και να είναι ανοιχτό στη χειμαζόμενη κοινωνία που σήμερα δεινοπαθεί, να είναι ενάντια στα μνημόνια και βέβαια να είναι δίπλα στους εργαζόμενους και στα κινήματα που παλεύουν για μια καλύτερη ζωή και που αρκετά από αυτά είναι ενάντια στο ρατσισμό και στην ξενοφοβία και ενάντια στον κοινωνικό αυτοματισμό και τον «αντισμό» της οικονομικο-πολιτικής ολιγαρχίας.

Το ΕΡΤορεν θα μπορούσε να εκλάβει σαν διαφήμιση όλο αυτό τον «ντόρο» που γίνεται, αν δεν γινόταν από ευτελή και εκδικητικά ελατήρια.

Οι χαρακτηρισμοί : «απίστευτο», «πρόκληση», «σάλος» κλπ, για εκπομπή 15νθημέρου του Ρουβίκωνα, από πρωτοσέλιδα, ραδιοφωνικούς - τηλεοπτικούς σταθμούς, sites κλπ, κυρίως από ελεγχόμενα μέσα του ίδιου «αφεντικού» κ. Μαρινάκη ο οποίος στην περίπτωση μας ρομίζει ότι αντιπολιτεύεται σκληρά την κυβέρνηση ! - όπως είναι ο στόχος του - και να μας «τιμωρήσει» γιατί τολμήσαμε! να τον καταγγείλουμε για τις πρακτικές του στο ιδιόκτητο ραδιόφωνο ΒΗΜΑ FM που έκλεισε το ρεύμα ώστε να πάψει να λειτουργεί ο σταθμός για να αναγκαστούν οι εργαζόμενοι σ' αυτόν να τον εγκαταλείψουν χωρίς βέβαια να τους πληρώσει τα δεδουλευμένα έως και 10 μηνών και χωρίς καμία μέριμνα γι' αυτούς.

Ακόμα και σήμερα και παρά τις δεσμεύσεις του εκπροσώπου του κ. Γ. Δήμα, δεν έχει αποκατασταθεί η ρευματοδότηση των εγκαταστάσεων του ΒΗΜΑ FM, ούτε έχουν πληρωθεί οι εργαζόμενοι με το συμφωνημένο τρόπο στην τριμερή συνάντηση με το Υπουργείο.

Καλούμε λοιπόν όλες αυτές τις «εντεταλμένες» γραφίδες και όποιον άλλον θέλει στα γραφεία του ΕΡΤορεν - του πραγματικά ελεύθερου σταθμού της πόλης - και να τους φιλοξενήσουμε στις συχνότητες του σε ανοιχτές συζητήσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΒΗΜΑ FM και στα άλλα ΜΜΕ, τον τύπο, αλλά και για το ασφαλιστικό των εργαζομένων σε αυτά, αφού οι ίδιοι ή και άλλοι δεν παίρνουν εντολή από το «αφεντικό» για να καταγράψουν τι πραγματικά συμβαίνει στον χώρο μας.

Το ΕΡΤορεν διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τα κοινωνικο-πολιτικά δρώμενα τον τελευταίο καιρό στον τόπο μας και σφυρηλάτησε - δημιούργησε συνειδήσεις αλληλεγγύης, αυτοοργάνωσης, αυταπάρνησης για νικηφόρους αγώνες. Δεν δικαιούται να λειτουργεί όμως μόνο γι' αυτό. Υποχρεούται να λειτουργεί γι' αυτό που είναι και γι' αυτό που κάνει. Άλλωστε, λόγω της πολυμορφίας του προγράμματος, έχει παγκόσμια εμβέλεια μέσω του διαδικτύου και η απήχηση και η στήριξή του είναι μοναδική.

Συνεχίζουμε τη ρότα μας. Μια ρότα χαραγμένη και προσαρμοσμένη στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια, ενάντια στον ρατσισμό, ενάντια στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο. Ανοιχτό ραδιόφωνο σε συνδικαλιστικούς φορείς, σε όλα τα κινήματα και τις συλλογικότητες χωρίς αποκλεισμούς (πολλές έχουν ζητήσει και κάνουν εκπομπές). Προειδοποιούμε όλους αυτούς που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ελευθερία του ... λόγου, ότι δεν μας τρομάζουν και καλό θα ήταν να ψάξουν μέσα τους μήπως και βρουν ψήγματα αξιοπρέπειας για να χαρούν πραγματικά για το ελεύθερο ραδιόφωνο της πόλης και την αναγκαιότητα του ΕΡΤορεν.

